

Ο επιμένων νικά!

Αγαπητέ Νώντα,

Χάρηκα πολύ με το γράμμα σου και με την πρόοδο που έχεις κάνει στο θέμα που συζητούσαμε το καλοκαίρι. Να είσαι βέβαιος πως κατανοώ απόλυτα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, οι οποίες άλλωστε απασχόλησαν και μένα λίγους μήνες πριν, όταν ξεκινούσα τη δική μου προσπάθεια. Επειδή λοιπόν έχω ήδη διαβεί πρόσφατα αυτό το μονοπάτι, νομίζω πως είμαι σε θέση να σου δώσω ορισμένες συμβουλές.

Στην αρχή οι γονείς σου δεν θα είναι εύκολο να πεισθούν. Ακόμα κι αν δείξουν προθυμία να φανούν συνεργάσιμοι, η συνήθεια θα τους κάνει να φέρονται συχνά πυκνά με τον μηχανικό τρόπο που τους είναι οικείος εδώ και χρόνια.

Το πιο δύσκολο στην ανακύκλωση δεν είναι οι ξεχωριστοί κάδοι απόρριψης που συγκεντρώνουν την αντιπάθεια κάθε παραδοσιακής νοικοκυράς επειδή πιάνουν χώρο στην κουζίνα. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο διαχωρισμός των υλικών στις περιπτώσεις που τα απορρίμματα είναι σύνθετα. Στην Ελλάδα οι προηγούμενες γενιές έχουν συνηθίσει να πετούν οτιδήποτε στα σκουπίδια κι η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι αντιοικολογική, διαθέτει όμως το ακαταμάχητο πλεονέκτημα της ταχύτητας, πράγμα σημαντικό για τις αεικίνητες μητέρες μας που ολοένα και κάτι σκαρφίζονται για να μένουν απασχολημένες. Θα είναι λοιπόν δύσκολο να πείσεις την κυρα-Όλγα να ξεκολλά τα πλαστικά αυτοκόλλητα από τα χαρτόνια, να διαχωρίζει τα σελοφάν από τα χαρτιά και να θυμάται κάθε φορά να πετά τα ψαροκόκαλα και το κουκούτσι του αβοκάντο στη σακούλα με τα μη ανακυκλώσιμα υλικά.

Ωστόσο, αν επιμένεις –προς Θεού, χωρίς να δημιουργήσεις εντάσεις!– θα δεις πως «ανάγκα και θεοί πείθονται», όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι: σιγά-σιγά οι παλιές συνήθειες θα υποχωρήσουν δίνοντας τη θέση τους σε νέους αυτοματισμούς. Θα σε συμβούλευα, στην αρχή τουλάχιστον, να είσαι όσο το δυνατόν πιο πολλές ώρες παρών στην κουζίνα, ώστε να διορθώνεις τη μητέρα σου δίνοντάς της ο ίδιος το παράδειγμα. Εγώ αυτό έκανα, και διαπίστωσα πως η απλή μίμηση είναι εξαιρετικός δάσκαλος: λίγες εβδομάδες αργότερα, η κυρα-Μαίρη είχε μπει στο πνεύμα και έκανε ακριβώς ό,τι έπρεπε.

Ξέρεις, είναι εύκολο να αφήσουμε τα πράγματα έτσι όπως τα βρήκαμε. Η αλήθεια όμως είναι πως τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον μας έχει δείξει ξεκάθαρα πόσο το έχουμε επιβαρύνει. Κι αν εμείς οι νέοι, που θα κληρονομήσουμε τον κόσμο, δεν κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ανατρέψουμε την κατάσταση, τότε ποιος θα το κάνει;

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σου.

Αντώνης