

Als een trein door Europa

Toen we achttien waren, gaven mijn tweelingbroer en ik ons op voor DiscoverEU. Dat is een initiatief van de Europese Unie waarmee 18-jarige Europeanen een interrailpas kunnen winnen.

Ik kreeg meteen groen licht, maar mijn broer kwam op de wachtlijst terecht. Gelukkig wisten we uiteindelijk allebei een ticket te bemachtigen om Europa te gaan verkennen.

Avondenlang hebben we de ontelbare mogelijkheden overwogen. Eindelijk brak de dag aan waarop de reis van ons leven zou beginnen. Daar stonden we dan, gepakt en gezakt, op een perron langs de oudste spoorlijn van het Europese vasteland, tussen Mechelen en Brussel. In de hoofdstad van Europa namen we een hogesnelheidstrein naar Duitsland. Van daaruit ging het meteen richting Aarhus, in Denemarken, waar we met de trein de veerboot opgingen naar Kopenhagen. “Wat is ze klein!”, zijn de gevleugelde woorden die ik sindsdien met die stad associeer. We waren met de fiets op zoek gegaan naar de beroemde zeemeermin en die was minder groot dan we hadden verwacht. Het omgekeerde was waar voor het prachtige Tivoli-park.

Daarna stond Zweden op het programma. Mijn broer is een grote fan van het Eurovisiesongfestival en daarom was onze eerste halte Malmö, waar het festival al twee keer werd gehouden.

We zijn ook verstokte liefhebbers van ABBA en daarom moesten we absoluut ook naar het ABBA-museum in Stockholm. Onvoorstelbaar wat er daar allemaal is verzameld: wassen beelden van de groepsleden, kleding, videoclipps en stapels gouden platen. Maar het leukste was toch wel dat we zelf het podium op mochten om de beroemde ABBA-dansjes voor een virtueel publiek op te voeren.

’s Avonds namen we de nachtboot naar Helsinki. Wat is Fins een leuke taal! Toen ik bij de bakker de deur openhield voor een oude dame, zei ze “kiitos”. Dat betekent “dank je”. In het Suomenlinnamuseum maakten we kennis met de Finse geschiedenis en cultuur. Een echte aanrader!

Aan de overkant van de Finse Golf wenkte alweer een nieuwe bestemming: Tallinn, de hoofdstad van Estland. Daar wordt een taal gesproken die verwant is aan het Fins. We hebben in het Ests historisch museum dus niet alleen onze ogen, maar ook onze oren de kost gegeven.

Dankzij dit avontuur hebben we een nieuwe manier van reizen ontdekt. De trein is rustig, zodat je tijd hebt om schatten te ontdekken, respectvol, met aandacht voor de omgeving, en groen, met een kleine ecologische voetafdruk.