

## Een klein gebaar voor een grote toekomst

In hartje Brussel staat een klein maar beroemd ventje dat toeristen van over de hele wereld naar de stad lokt. Iedereen kent hem wel, de plassende kleuter: Manneken Pis.

Hoe het beeldje daar gekomen is en wie het voorstelt? Daarover doen allerlei verhalen de ronde. Ik zal je één verhaal uit de doeken doen.

In die tijd was Brussel een belegerde stad. De vijand wou een groot vat buskruit tot ontploffing brengen om de stad in vlammen te laten opgaan. Gelukkig zag een kleine jongen die in de Stoofstraat liep de brandende lont. Omdat hij in de buurt niet onmiddellijk water kon vinden, plaste hij op het vuur en doofde het meteen. Ter ere van het jongetje dat de stad had gered, werd het standbeeld van “Manneken Pis” opgericht.

De loop van de geschiedenis beïnvloeden met zo’n alledaags gebaar? Je houdt het misschien niet voor mogelijk, maar kom, loop even met me mee, dan laat ik je nog een stukje van deze prachtige stad zien.

Kijk, daar heb je Carmen, een vriendin van mij.

- Carmen, wat brengt jou hier?
- Ik kom van het bloedtransfusiecentrum. Ik ben donor, weet je wel.
- Wauw, dapper van je!
- Oh, dat valt wel mee. Hé, kom jij zaterdag ook mee opruimen?
- Wat dan wel?
- De oevers van de rivier. Het meeste afval in zee komt daar terecht via de rivieren. In plaats van het strand schoon te maken, waar het afval aanspoelt, pakken we het probleem nu bij de bron aan.
- Slim. Ik doe mee!
- Nu moet ik ervandoor. Ik breng mijn zus Sofie naar haar taalles.
- Welke taal leert ze?
- Ze geeft Nederlands aan nieuwkomers en ik help de kinderen met hun huiswerk.
- Goed zeg!

Wij wandelen verder. Over de drukke Grote Markt, langs de bibliotheek, in de richting van het park...

Kijk, dit is een sociaal restaurant. Hier kun je lekker en gezond eten voor een zacht prijsje. Dimitri staat in de keuken. Als hij de kans krijgt, geeft hij het menu een Grieks tintje. Ja, smaak heeft hij zeker.

- Dimitri, helpt je broer niet mee?
- Joris? Nee, die houdt meer van dieren. Hij verzorgt de honden en katten van het dierenasiel wat verderop. Wie een huisdier wil adopteren, kan bij hem terecht. Maar ook als je wel van honden houdt, maar er geen in huis kunt halen, kun je meehelpen de honden uit te laten. Er zijn altijd handen te kort.

Reken maar! En, heb jij inspiratie opgedaan? Weet je, soms kan een klein gebaar volstaan om de toekomst mooier te maken.