



Hvem tør? De unge gør!

Michael, lærer i samfundsfag: Godmorgen alle sammen, og velkommen til vores nye undervisningsforløb "Ungdomsparlamentet". Vi talte jo allerede lidt om det før ferien. Kan I huske, hvad det går ud på?

Jessica: Vi skulle i Folketinget, ikke? Og arbejde ligesom de rigtige politikere!

Michael: Jo, det er rigtigt. I kan være heldige at blive valgt til Folketinget ligesom de rigtige medlemmer! De elever, som kommer gennem nåleøjet, kommer i Folketinget én dag og får lov til at arbejde på samme måde som de 179 valgte parlamentarikere. Men først skal vi lige lære en masse om demokrati og om de værdier og spilleregler, der gælder i et demokratisk samfund, f.eks. om betydningen af at engagere sig, om at argumentere for sin sag og respektere andres holdninger og om at gå efter bolden og ikke efter manden. Vi skal afprøve demokratiet og forsøge at løse nogle af samfundets udfordringer, og så skal vi sætte det hele lidt i perspektiv og se på EU-strategien for unge. Dét kommer alt sammen til at foregå her i klassen.

William: Og bagefter, hvordan kommer man så gennem nåleøjet og i Folketinget? Der afholdes jo ikke valg for elever!

Michael: Nej, når vi når så langt, skal I hver især finde sammen med et par andre i klassen, som er lige så tændt på at arbejde med et bestemt tema som jer selv. Det kan f.eks. være sundhed, flygtninge, klima eller uddannelse. I finder oplysninger, undersøger og formulerer jeres problem og giver et begrundet bud på en løsning – det, der kaldes et lovforslag. Arrangørerne gennemgår så forslagene fra alle skoler og udvælger de bedste, og vindergrupperne inviteres til at deltage i Ungdomsparlamentsdagen. Reglerne er lavet, så der vælges præcis 179 elever fra hele landet ligesom i det "rigtige" Folketing, og så lovforslagene dækker alle temaer. Det hele står i den plan, jeg har uploadet sammen med materialet.

Isabella: Og hvad skal vi så lave den dag?

Michael: Som sagt præcis det samme som det, de folkevalgte parlamentsmedlemmer laver hver dag. I kommer både til at arbejde i politiske grupper og til at sidde i Folketingssalen, hvor I stiller spørgsmål til ministrene og diskuterer jeres lovforslag og selvfølgelig stemmer om dem. Som sædvanlig vises det hele på Folketingets TV. Bare med unge mennesker, som tør gøre en forskel, i alle roller.

Liam: Wauw, det lyder spændende! Hvad med frokosten, den gi'r Folketinget vel?! For uden mad og drikke duer helten som bekendt ikke!