

## Digitale generatieclash

In de woonkamer heerst een gezellige drukte. Wannes bereidt zijn Erasmus-avontuur voor en daar komt toch wel het een en ander bij kijken: afscheid nemen van de vrienden, koffers pakken en, jammer maar helaas, ook wat administratieve rompslomp.

“Ik moet nog een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen”, denkt Wannes hardop, maar zijn vader zegt: “Die EHIC download je toch gewoon in de app van het ziekenfonds. Dan heb je hem altijd bij de hand!”

Wannes: Even bellen voor een afspraak op het gemeentehuis om mijn nieuwe paspoort op te halen.

Vader: Dat gaat toch veel sneller online!

W: Alleen nog even langsgaan bij de bank om vreemde valuta te bestellen.

V: Dat is waarschijnlijk helemaal niet nodig. De meeste landen die je doorkruist, gebruiken al lang de euro. In de overige landen betaal je digitaal, vaak zelfs contactloos, automatisch in de lokale munt. Het leven is toch veel eenvoudiger geworden dankzij al die digitale snufjes!

W: Dat kan allemaal wel wezen. Heel mooi, die zogenaamde digitale transitie, als het werkt. Maar ik heb wel het recht om offline te zijn, recht op een digitale detox, zeg maar. Straks zijn we niet alleen onze verbondenheid met de natuur, maar ook die met elkaar kwijt. Dan belanden we in een wereld waar mensen totaal van elkaar afgezonderd raken en alles online doen zonder één woord te wisselen, zonder écht met elkaar in verbinding te staan. Nog even en we hebben vrijwel geen sociale vaardigheden meer en laat die ons nu net onderscheiden van andere zoogdieren. Onze behoefte aan écht sociaal contact is trouwens nog niet zo lang geleden pijnlijk duidelijk geworden. Je weet toch nog wel dat heel wat ouderen én jongeren het tijdens de lockdowns moeilijk kregen omdat ze te kampen hadden met eenzaamheid? We moeten dringend op zoek naar een evenwicht tussen al dat digitale geweld en échte menselijke interactie.

V: Dan zullen we vast de stoelen klaarzetten voor je afscheid. Met je vrienden en familie wordt het vanavond zeker een gezellige boel.

W: Zolang iedereen maar van zijn telefoon afblijft!

Waar gefeest wordt, is oma er als de kippen bij. En ze heeft natuurlijk ook een cadeautje meegebracht. Iets wat Wannes vast goed zal kunnen gebruiken om contact te houden met oma en de rest van de familie: de allernieuwste mobiele telefoon.

“Dat komt goed”, zucht Wannes terwijl hij zijn oma een dikke knuffel geeft en zijn frustratie probeert te verbergen. Maar hij denkt stilletjes: “Ooit word ik wereldkampioen telefoonwerpen.”