

Η αδελφή μας στη Σικελία

Σήμερα το κύριο άρθρο της εφημερίδας μας αναφέρεται στο ταξίδι ομάδας συνδημοτών μας στη Σικελία, στο πλαίσιο αδελφοποίησης της μικρής μας πόλης με ανάλογη πόλη του μεγαλύτερου νησιού της Μεσογείου.

Πριν από μήνες ο δήμαρχός μας βρήκε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την αδελφοποίηση πόλεων. Ψάχνοντας παραπάνω ανακάλυψε ότι οι δήμοι μπορούν να έλθουν σε επαφή με άλλους δήμους ευρωπαϊκών χωρών και με την οργανωτική και οικονομική βοήθεια της ΕΕ, να διοργανώσουν συναντήσεις πολιτιστικού, μορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που θα φέρουν πιο κοντά τους δημότες τους και θα δημιουργήσουν έναν μονιμότερο σύνδεσμο μεταξύ των πόλεων και των κατοίκων τους. Απευθύνθηκε στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πληρέστερη ενημέρωση. Με βάση τις πληροφορίες που έλαβε, επέλεξε μια πόλη της νότιας Σικελίας με μακραίωνη ιστορία, καθώς είχε ιδρυθεί από Έλληνες αποίκους πριν από 2300 χρόνια. Επικοινωνήσε με τον εκεί ομόλογό του, ο οποίος ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό και προθυμία στην πρόταση. Μετά όλα έγιναν εύκολα! Όλες οι συνεννοήσεις ολοκληρώθηκαν γρήγορα με τη βοήθεια της υπηρεσίας αδελφοποίησης πόλεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έτσι, πριν από ένα μήνα ο δήμαρχός μας συνοδευόμενος από αριθμό συμπολιτών μας αναχώρησε για τη Σικελία. Εκεί τους έγινε θερμή υποδοχή. Προς τιμήν τους έγιναν συναυλίες τοπικής μουσικής και άλλες εκδηλώσεις, αλλά και γλέντια με τα γευστικότερα εδέσματα της φημισμένης σικελικής κουζίνας. Ευτυχώς, στην αντιπροσωπεία μας συμμετείχαν ορισμένοι συμπολίτες μας που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το δημοτικό μας τραγούδι κι έτσι, οι οικοδεσπότες μπόρεσαν να πάρουν μια γεύση των τραγουδιών αλλά και των χορών της περιοχής μας, καθώς, όταν το κέφι άναψε, ήταν αναπόφευκτο να σηκωθούν όλοι να χορέψουν! Ο Σικελός δήμαρχος προσκλήθηκε να επισκεφθεί μαζί με συμπολίτες του την πόλη μας ώστε να εγκαθιδρυθεί μια στενή και διαρκής σχέση μεταξύ των δύο πόλεων που θα εμπλουτίζεται με πολιτιστικές ανταλλαγές, επισκέψεις νέων για εθελοντική εργασία και άλλες μορφές συνεργασίας προς όφελος των πολιτών μας.

Τελικά είναι μια πρωτοβουλία, ανάμεσα σε άλλες βέβαια, που συμβάλλει στην αμοιβαία προσέγγιση και γνωριμία των κατοίκων της Ευρώπης, βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν καλύτερα την κοινή τους ιδιότητα ως Ευρωπαίων πολιτών καθώς και τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η ιδιότητα αυτή.