

Skolans ansökningsnummer: 1089 Land: Sverige

Elevens nummer i databasen: 676 Språkpar: polska-svenska

Elevens initialer: MK Elevens födelseår: 1997

Hur mycket av en europé finns det i en polska?Den 20 september

Jag var nära att missa det sista pendeltåget mot Warszawa. Andfädd, satte jag mig i kupén och tittade ner på min tygväska. Den svämmade över av föremål som jag hittat på vinden i vårt gamla hus i Warszawa. Det dyrbaraste som jag lyckades hitta var ett foto på farfar i en polsk uniform, några brev skrivna med farmors vackra kallgrafi och något riktigt sålsynt i en polsk diktsamling från förra millennieskiftet.

De senaste dagarna har jag kammat igenom vinden. Tanken var att hitta gamla familjegöddar som jag ska sticka till en tävling som heter "Från vindens och minnets märka vrår". Det här är ett tillfälle för mig att åter skapa mina farföräldrars, kanske rentav mina farföräldrars farföders historia. Huset i Otwock har tillhört vår familj i många generationer, och varje gång jag är där känner jag att jag återvänder till mitt ursprung och upplever närheten till min släkts och lands historia.

Den 29 september

Jag packar mina väskor frenetiskt. Imorgon reser jag till Frankrike där jag ska jobba som volontär i ett år. Tillsammans med tre andra

Skolans ansökningsnummer: 1089 Land: Sverige

Elevens nummer i databasen: 676 Språkpar: polsk-svenska

Elevens initialer: M.K. Elevens födelseår: 1997

Volontärer från olika länder kommer jag att leda ett radioprogram som handlar om musik och samtidigt slipa på mina kunskaper i franska. På fritiden däremot tänker jag utforska staden och jagga längs floden Seines stränder.

Den 30 oktober

Paris är verkligen en enorm stad. Resan mellan studentbostället och radiohuset tar mig nästan en timme. Jag åker antingen tunnelbana eller så cyklar jag samtidigt som jag färdas genom staden. Tittar jag på den mångfärgade och mångkulturella folkmassan. Jag arbetar tillsammans med Marina från Bulgarien, Frank från Tyskland och Carla från Italien. Det visar sig att det som skiljer oss åt är vår temperament, våra preferenser och vår känsla för humor. Carla gillar ravioli medan jag tycker om pizza. Frank lyssnar på dubstep men Marina föredrar elektronisk musik. Å andra sidan är Carla en beundrare av polsk poesi. Frank döjer om han inte får äta italiensk pizza och Marina studerar tyska mycket flitigt. Dessa skillnader är verkligen inspirerande!

Utand går vi ut på stan efter jobbet, och då brukar vi gå in på mer seriösa samtalsämnen. Alla håller vi med om att när EU har öppna gränser och det inte längre finns några blodiga

Registration number of school: 1089 Country: Sverige

Student's database number: 676 Language pair: Polska → svenska

Student's initials: MK Student's birth year: 1997

konflikter är livet mycket enklare och bättre än det var för våra
 föräldrar och deras föräldrar (även om vi till vardags tar detta för
 givet). Att vi har olika ursprung betyder och åsiter betyder inte
 att vi inte kan komma överens om vi vill göra något
 tillsammans. - som en rolig radiosändning till exempel...

Men det viktigaste är att både i Warszawa och i Paris kan
 jag vara mig själv: en polsk, en europé och en piratjäktare.

Det som förenar oss är vår värdegrund och det som skiljer oss åt
 är vår kultur, våra vanor och preferenser. Det är kanske just
 det som är början på en europeisk identitet.