

På sporet af Europa

Williams rejseblog – sommeren 2022

Hamborg, 10/7: Første stop på vores interrailtur rundt i Europa efter coronaen. Da jeg fortalte Søren om idéen, var han straks fyr og flamme. Sidste skoledag var knap nok slut, før vi pakkede rygsækken, satte kursen mod banegården og rullede derudad. Jeg er spændt på, hvilke oplevelser der venter os den næste måneds tid. Der er en række steder og byer, vi skal se, men ellers vil vi lade os inspirere, efterhånden som vi bevæger os ned gennem Europa. Det er det geniale ved sådan et togkort; man kan bare rejse, hvorhen man vil. Og hvor er det dejligt at være på banen igen efter i så lang tid at have været afskåret fra at rejse.

Vi tilbragte eftermiddagen i Sternschanze, som er et virkelig cool område. Delikatesserne på de små caféer og restauranter, der serverer spændende økologiske, lokale produkter, får tænderne til at løbe i vand. Sikke en mangfoldighed!

Paris, 15/7: I dag var vi på cykeltur med en privat guide. I den seneste tid er også flere og flere franskmænd kommet med på cykelbølgen, så det gælder om at være på mærkerne, når man bevæger sig ud i trafikken. Man ser de små gader og pladser fra cyklen og oplever, hvordan livet leves i byen, på en anden og mere nærværende måde end gennem vinduerne på en turistbus. Og det er både miljøvenlig sightseeing og effektiv træning.

Barcelona, 19/7: Afgang fra Paris i morges, og nu sidst på eftermiddagen er vi på stranden ud for Barceloneta. Det slog os, hvor fantastisk det er at bo midt i en storby og samtidig være så tæt på en vidunderlig sandstrand og rent badevand. Turen ned gennem Frankrig, hvor vi gennem togvinduet så mange forskelligartede landskaber, var smuk og afslappende. Senere, når det er lidt køligere, vil vi spadsere hele vejen fra World Trade Center og hen til den olympiske sejlsportshavn. På vejen vil vi finde en fiskerestaurant, hvor man kan få autentiske catalanske retter.

Sydtyskland/Østrig, 24/7: På vej til Budapest. Det er en lang etape, der formentlig vil tage det meste af to døgn, men det giver samtidig mulighed for at lære nogle af de andre unge mennesker på toget at kende, og når jeg bliver træt, kan jeg bare tage mig en morfar eller lytte til musik i mine hovedtelefoner. Byen bliver et kulturelt højdepunkt på turen med de mange museer, der giver indblik i kultur, historie, kunst osv.

Et sted i Europa, 3/8, nat: På vej hjem – fulde af indtryk. Vi havde mange flere planer, men nogle af dem blev afsporet af de bedste årsager: nye bekendtskaber og ny inspiration.